

## Περιεχόμενα

Εισαγωγή \_\_\_\_\_ σελ. 2

### **ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Γενικές αρχές ανά κυβερνητικό τομέα**

1. Εθνική Άμυνα - Εθνική Ασφάλεια \_\_\_\_\_ σελ. 3

2. Δικαιοσύνη \_\_\_\_\_ σελ. 4

3. Εθνική Παιδεία - Ελληνικός Πολιτισμός \_\_\_\_\_ σελ. 5

4. Δημόσια Διοίκηση \_\_\_\_\_ σελ. 7

5. Εθνική Οικονομία \_\_\_\_\_ σελ. 9

6. Διεθνείς Σχέσεις \_\_\_\_\_ σελ. 11



## Εισαγωγή

Τον Οκτώβριο του 2016, όταν πρωτοπαρουσιάσαμε στους Έλληνες πολίτες την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, αναλάβαμε την οργανωτική πρόκληση της μορφοποίησης των αντιλήψεών μας για το τι πρέπει να γίνει σε ολόκληρο το φάσμα της Εθνικής πολιτικής δράσεως. Όντας βαθιά πεπεισμένοι ότι η αυθεντική δημοκρατική πρακτική είναι, διαχρονικά, το κατ' εξοχήν πλεονεκτικό πολιτικό εργαλείο για το Έθνος και τον Λαό μας, επιλέξαμε την εφαρμογή της στην παραγωγή της συλλογικής πολιτικής μας σκέψης. Το πολιτικό κείμενο που ακολουθεί, είναι το αποτέλεσμα μίας σαφώς ορισμένης δημοκρατικής διεργασίας που ενεργοποιήθηκε από την πεποίθηση της ζωτικής ανάγκης της Εθνικής μας αυτοεπιγνώσεως στην σημερινή κρίσιμη μεταβατική εποχή.

Βασιζόμενοι στους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους της παρατάξεως και λαμβάνοντας υπ' όψιν την ιστορία μας, την εξέλιξη του Έθνους μας, τα χαρίσματα του Λαού μας, τις διεθνείς πολιτικές εμπειρίες και την σχετική επιστημονική γνώση και καταγραφή, ενεργοποιήσαμε μία διαδικασία που προσομοιάζει με τη δημιουργία «ανοικτού κώδικα», θέτοντας ως μοναδικό όρο την συμφωνία των συμμετεχόντων στο εγχείρημα με το πνεύμα των βασικών πολιτικών μας θέσεων. Η ανακοπή της Εθνικής μας αποδυναμώσεως και η εν συνεχεία ισχυροποίηση της Πατρίδας και του Λαού μας μπορεί να προέλθει μόνο από την αλήθεια που μας προσφέρει η ιστορική μας εμπειρία, συνδυασμένη με την πατριωτική σκέψη και την ορθή συναντίληψη των Εθνικών μας συμφερόντων. Έχοντας επίγνωση της δυναμικής φύσεως του πολιτικού γίγνεσθαι, διατηρούμε την διαδικασία ανοικτή, προσδοκώντας στην περαιτέρω εξειδίκευση και στην έγκαιρη αναπροσαρμογή των στόχων μας, ανάλογα με τις διεθνείς και εγχώριες πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις.

Η μορφή του προγράμματός μας είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αναλογεί στη λειτουργία και στις πράξεις μιας ολιγομελούς κυβερνητικής δομής. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η ταχεία λήψη αποφάσεων τακτικού χαρακτήρα σε απόλυτο εναρμονισμό με τη στρατηγική μας. Ως εκ τούτου, οι βασικοί υπεύθυνοι τομείς διακυβέρνησης είναι έξι, και κάτω απ' αυτούς ιεραρχείται το σύνολο των υπεύθυνων κρατικών υποτομέων.

Η πολυπλοκότητα που δημιουργείται από τη συναρμοδιότητα των βασικών τομέων και της υποκείμενης ιεραρχίας, δημιούργησε την ανάγκη ενσωματώσεως μηχανισμών εποπτείας, συνεχούς αξιολογήσεως και έγκαιρου ανασχεδιασμού με αυθεντικό δημοκρατικό χαρακτήρα. Αυτό το υποβαθμισμένο από τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα ζήτημα λαμβάνεται υπ' όψιν ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του παρόντος κειμένου, καθώς η αποτελεσματική και έντιμη ενημέρωση των πολιτών για τις πολιτικές εξελίξεις και τις κρατικές πρακτικές, όπως και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους, αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες της δημοκρατικής διαδικασίας.

Η συνεχής, απρόσκοπτη και έντιμη επικοινωνία και συνεννόηση σε Εθνικό επίπεδο αποτελεί το βασικό ζητούμενο της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Στοχεύουμε στη δόμηση ενός ανανεωμένου πολιτικού περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από αδιαπραγμάτευτες δημοκρατικές αρχές και που θα συμβάλει κυριαρχικά στην ανάκτηση της συλλογικής μας αξιοπρέπειας, στο δρόμο της αναγέννησης της χώρας και στην εκ νέου συνεισφορά του Ελληνισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό από τη θέση του κύρους και της αξιοπιστίας που δικαιούται και αξίζει ο Ελληνικός Λαός.

# ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

## Γενικές αρχές ανά κυβερνητικό τομέα

### 1. Εθνική Άμυνα - Εθνική Ασφάλεια

Ο πνευματικός ξεπεσμός του σημερινού "πολιτικού προσωπικού" και η καλλιεργημένη ψευδαίσθηση της εδαφικής μας ασφάλειας, εξ αιτίας της συμμετοχής της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς (που στη πραγματικότητα εξελίσσονται σε πεδία σκληρών εθνικών αντιπαραθέσεων), και της ψευδαίσθησης της εσωτερικής μας ασφάλειας υπό το κράτος ενός ψευδεπίγραφου και ανθελληνικού "ανθρωπισμού", προκαλούν μία θανάσιμη κατασπατάληση των ηθικών δυνάμεων και των Εθνικών μας πόρων, αποτελώντας έναν τεράστιο δυνητικό κίνδυνο για τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας. Η αναντιστοιχία δυνατοτήτων και παραδείγματος της πολιτικής ηγεσίας με τις ζωτικές και δίκαιες απαιτήσεις της Ελληνικής κοινωνίας πρέπει να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν, πριν από την έκρηξη των αναπτυσσόμενων και των επερχόμενων κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή μας και στο εσωτερικό της χώρας μας, ώστε να μη βρεθεί ποτέ ξανά το Έθνος μας απροετοίμαστο.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ είναι αφοσιωμένη στην εξασφάλιση και την ενίσχυση της αποτρεπτικής στρατιωτικής μας ισχύος, παράλληλα και επικουρικά με την ενίσχυση και τον αναπροσανατολισμό των μηχανισμών εσωτερικής ασφαλείας. Ιεραρχούμε σαν πρώτη προτεραιότητα την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας και την φιλική συμβίωση του Λαού μας με τους γειτονικούς μας λαούς. Μελετούμε και προωθούμε την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της Εθνοφυλακής σε προσωπικό και μέσα, στοχεύοντας στην εκθετική ενδυνάμωση των συλλογικών αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων και στην ευρεία εμπέδωση της ανάγκης αρραγούς ενότητας του Λαού μας μπροστά στους κινδύνους της σύγχρονης εποχής - εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Αναγνωρίζουμε πως η σημερινή τεχνολογική έρευνα που αφορά σε οπικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας και οργανωτικές δομές είναι η απαραίτητη βάση για την αυριανή πολεμική ετοιμότητα και την αυριανή διατήρηση της ειρήνης. Αξιολογούμε την επιδίωξη της αυτονομίας και της ισχυροποίησής μας σε πολεμικά μέσα και σε μέσα πολιτικής προστασίας ως ένα πολύτιμο εργαλείο που θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην Εθνική μας Ασφάλεια, αλλά και στις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες του Έθνους μας.

Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών επιβάλλεται να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας κατά των ασύμμετρων απειλών, του σύγχρονου δουλεμπορίου με "ανθρωπιστικό" προσωπείο, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου όπλων, της ξένης κατασκοπείας και της ανθελληνικής "μαλακής ισχύος". Η παραμέληση των Υπηρεσιών Πληροφοριών της χώρας μας από τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών είναι η πλέον σοβαρή παράλειψη των σύγχρονων ανόπτων κομματικών συστημάτων. Η ασφάλεια του Έθνους - και η προσωπική ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών - δεν μπορούν να εκτίθενται συνεχώς σε κινδύνους που οφείλονται σε προκλητική ανικανότητα, στενά κομματικά και ιδιωτικά συμφέροντα, ιδεοληψίες και ενδοτισμό. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ θα εξαλείψει την απαξίωση των Υπηρεσιών Πληροφοριών και του προσωπικού τους και, παράλληλα, θα τις αναδιοργανώσει κατά τρόπο που να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους και τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Θα πράξουμε κάθε τι το απαραίτητο για τη διαφύλαξη των Ελληνικών Εθνικών συμφερόντων ενάντια στις σύγχρονες μορφές τρομοκρατίας και στην εχθρική παραπληροφόρηση.

## 2. Δικαιοσύνη

Παραμένοντας πιστοί στο πνεύμα Δικαίου, δηλώνουμε ξεκάθαρα πως τα εγκλήματα Εσχάτης Προδοσίας δεν παραγράφονται ποτέ και σε καμία περίπτωση. Είναι χρέος όλων μας να μεριμνήσουμε ώστε τα υπεύθυνα πρόσωπα για τα πολιτικά και ποινικά εγκλήματα που μας οδήγησαν στην πολιτική και συνταγματική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και, κυρίως, για αυτά που διεπράχθησαν έκτοτε, να οδηγηθούν στον φυσικό τους δικαστή, αλλιώς ο Ελληνικός Λαός δεν θα ανακτήσει την αξιοπρέπειά του στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και δεν θα μπορέσει να ανασυνταχθεί ηθικά και να αντιμετωπίσει ενωμένος τις τεράστιες προκλήσεις της εποχής.

Οι βασικότερες αιτίες που καθιστούν την Δικαστική Εξουσία αναποτελεσματική και εξαρτώμενη από την Εκτελεστική είναι η πολυνομία, η αντινομία, η έλλειψη μέσων και ανθρώπινων πόρων (σε σχέση με τον όγκο των υποθέσεων) και το Συνταγματικό πλαίσιο που επιβάλλει τον διορισμό της φυσικής της ηγεσίας από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Πέραν αυτών, η «έξωση» του «λαϊκού περί δικαίου αισθήματος» από τον θεσμό της Δικαιοσύνης, μέσω της αποδυναμώσεως του θεσμού των ενόρκων, πλήττει βάνουσα το δημοκρατικό πολίτευμα, καθώς ο νόμος πηγάζει από το δημιουργικό ένστικτο της πλειονοψηφίας και οφείλει να αναγνωρίζεται από τους πολίτες, να υπηρετείται από αυτούς και να τους υπηρετεί ως σύνολο και ως κοινωνία δικαίου.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, σταθερά προσανατολισμένη στο πνεύμα του δημοκρατικού πολιτεύματος, προτίθεται αρχικά να προαγάγει τον θεσμό των εξωδικαστικών και των προδικαστικών συμβιβασμών, να επεκτείνει τον θεσμό των ενόρκων στις σοβαρές οικονομικές υποθέσεις και να αυξήσει τη σχέση ενόρκων/δικαστών στο σύνολο των σημαντικών εκδικαζομένων υποθέσεων.

Ο φόρτος εργασίας των Ελλήνων Δικαστών θα αντιμετωπισθεί μέσω της εκκαθάρισης της νομοθεσίας από τα περιττά και αντικρουόμενα νομοθετήματα και, κυρίως, από τα νομοθετήματα εκείνα που αντιβαίνουν προς το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος (όπως η «κατά παραγγελίαν» νομοθέτηση απαλλαγής επιχειρήσεων από εκδικασμένα πρόστιμα που έχουν εξελιχθεί σε μάλιστα). Πρόκειται για μία εκτεταμένη νομοθετική επιχείρηση, που όμως κοστίζει πολύ λιγότερο από τα κέρδη που θα αποφέρει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Οι υποδομές της Δικαιοσύνης (κτιριακές, τεχνολογικές κλπ.) χρήζουν άμεσου εκσυγχρονισμού. Το σύγχρονο Ελληνικό κράτος, με την πληθώρα απαξιωμένων πόρων και στελεχών, οφείλει να προσφέρει στον θεσμό της Δικαιοσύνης κάθε διαθέσιμο μέσο που θα βοηθήσει στην εκ νέου καταξίωση των Ελλήνων Δικαστών και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τα πρόσωπά τους.

Το ζήτημα του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαστικής Εξουσίας είναι Συνταγματικό και θα αποτελέσει θέμα της πρώτης δυνατής Συνταγματικής Αναθεωρήσεως.

Η διαφθορά των πάσης φύσεως κρατικών λειτουργιών αποτελεί κοινωνική μάλιστα και καρκίνωμα της κρατικής διαχείρισης και συνακολούθως προσβολή του δημοσίου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό θα καταπολεμηθεί με την θεσμοθέτησή της ως ιδιώνυμο έγκλημα.

Το σωφρονιστικό σύστημα χρήζει βαθιάς αναδιαμόρφωσης, τόσο από πλευράς ορθολογισμού και αποτελεσματικότητας, όσο και από πλευράς πληρότητας και εξανθρωπισμού κτιριακών υποδομών.

### 3. Εθνική Παιδεία - Ελληνικός Πολιτισμός

Εκπαίδευση είναι η συστηματική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά με συγκεκριμένο αντικείμενο (γι' αυτό μιλάμε για τεχνική, επαγγελματική, αρχική-προχωρημένη εκπαίδευση κλπ). Παιδεία είναι η εκπαίδευση (με την έννοια της συστηματικής παροχής γνώσεων), και επιπλέον η καλλιέργεια του πνεύματος και η αγωγή της ψυχής. Μόνο η εκπαίδευση δεν φτάνει, για να έχουμε ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους και ικανούς να αποφασίζουν για το καλό του συνόλου. Γι' αυτό, εκτός των άλλων, θα εστιάσουμε στην απόκτηση των αρετών, που σύμφωνα με τον Αριστοτέλη οδηγούν τον άνθρωπο στην πραγματική ευτυχία.

Ο Ελληνικός πολιτισμός, σε όλους τους τομείς του, με την ανεκτίμητη αξία και την οικουμενικότητά του, δύναται να είναι μέγιστος αρωγός της παιδείας των Ελλήνων και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Η Παιδεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος συντάγματος, αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Η Παιδεία στην Πατρίδα μας σήμερα νοσεί βαριά ως αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας του αφελληνισμού της από θλιβερά πολιτικά πρόσωπα, ιδεοληπτικά κρατικά στελέχη και αργυρώνητους ατζέντηδες του σύγχρονου «ευρωπαϊσμού» και του «γκλομπολισμού». Ο διαχωρισμός της από τον Ελληνικό Πολιτισμό είναι συνειδητή στρατηγική επιλογή και η αντιμετώπισή της προαπαιτεί τον καθορισμό της ως τέτοιας.

Η επαναφορά της ορθής διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η αποκάθαρση της διδασκαλίας της Ελληνικής ιστορίας από τα σύγχρονα αντεθνικά ψεύδη και η ιστορική καταγραφή των πράξεων του σύγχρονου «πολιτικού προσωπικού» ως μιας εκτεταμένης ανθελληνικής επιχειρήσεως «ψυχολογικού πολέμου» αποτελούν ιερή μας υποχρέωση.

Η απελευθέρωση των Ελλήνων από την απάνθρωπη Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι αποτέλεσμα της Επανάστασης του 1821 που κηρύχθηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος». Ο διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας που αποπειρώνται (και σταδιακά επιτυγχάνουν) οι πάσης φύσεως και πολιτικής αποχρώσεως αντεθνικές δυνάμεις είναι κορυφαίο ζήτημα που άπτεται ευθέως της Ελληνικής Παιδείας και του Ελληνικού Πολιτισμού, και αποτελεί ύψιστη ύβρη και απόπειρα περιφρονήσεως της ζωτικής προσφοράς της Εκκλησίας προς το Γένος πριν, κατά και μετά τον Εθνικό Ξεσηκωμό. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ όχι μόνο θα εξασφαλίσει τη συνεχή απόδοση του προσήκοντος σεβασμού προς την Εκκλησία, αλλά θα τη συνδράμει αποφασιστικά, και διαμέσου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην αποκαθήλωση των αντεθνικών, αντιεκκλησιαστικών και αντιδημοκρατικών επιπτώσεων, που προήλθαν από τους συνεχείς εξοντωτικούς εκβιασμούς του «πολιτικού προσωπικού» των τελευταίων 40 ετών.

Είναι πασίγνωστο πως η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πάσχει (μαζί με το σύνολο σχεδόν των κρατικών θεσμών) από την κατάρρα της ευνοιοκρατίας και της κομματοκρατίας. Η σχετική μας μελέτη, κατέδειξε πως αυτές οι βαθιές «ασθένειες» χρήζουν σταδιακής αντιμετώπισης, καθώς κάθε εκδοχή βιαίας θεραπείας τους θα απέφερε πολλά περισσότερα δεινά από τα πιθανά ωφελήματα. Είναι αλήθεια πως η συντριπτική πλειονοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αδυνατεί να εκτελέσει την αποστολή της, λόγω των «ασύμμετρων απειλών»



που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του λειτουργημάτων της. Με τη συνεργασία αυτών των στελεχών, σκοπεύουμε στην επίδειξη ισχύος του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού μέσω παράλληλων προς τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα παρεμφερών δραστηριοτήτων, έως ότου δρομολογηθεί η βήμα προς βήμα απαλλαγή των Πανεπιστημιακών μας Ιδρυμάτων από τις παθογένειες και αγκυλώσεις που παρεμποδίζουν την εκτέλεση της αποστολής τους. Επιπλέον, απαιτείται ορθολογισμός εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα σε ένα ευέλικτο πλαίσιο στρατηγικής σύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση. Παράλληλα με την αποκατάσταση του κύρους και της λειτουργίας της δημόσιας παιδείας, μια παράλληλη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, δημιουργεί ευεργετικό συναγωνισμό και συμβάλλει στην ολική άνοδο του επιπέδου ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.



## 4. Δημόσια Διοίκηση

Ο συγκεντρωτισμός του Ελληνικού κράτους, η κομματοκρατία και η ευνοιοκρατία, η ανεπαρκής χρήση των δυνατοτήτων της σύγχρονης πληροφορικής, η παντελής έλλειψη μηχανισμών αξιολογήσεως δομών, υποδομών και διευθυντικών στελεχών καθώς και η συστηματική και προκλητική ανοχή της διαφθοράς έχουν μετατρέψει τις σχέσεις κράτους – πολίτη σε σύγχρονο εφιάλτη. Τα τελευταία σαράντα χρόνια, κάθε κομματική παράταξη που υπόσχεται να πατάξει αυτά τα θλιβερά φαινόμενα – και καταλαμβάνει εν συνεχεία την εξουσία - «ξεχνά» τις υποσχέσεις της και τα ενισχύει με κάθε προσφερόμενο μέσο. Το ζήτημα της κρατικής αναδιοργανώσεως αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και τις πλέον ζωτικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και της χώρας.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα του ζητήματος, ενσωματώνει στη στρατηγική της την προοδευτική εφαρμογή ενός σχεδίου που προβλέπει κατ' αρχήν την άμεση κατάργηση των άχρηστων δημοσίων υπηρεσιών και διοικητικών δομών και την ταχεία απλοποίηση των σχέσεων κράτους – πολίτη με τη χρήση του υπάρχοντος προσωπικού και του υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισμού (είναι λ.χ. εξωφρενικό να ζητείται από τους Έλληνες πολίτες να προσκομίζουν κρατικά έγγραφα σε κρατικές υπηρεσίες, κατασπαταλώντας τις πολύτιμες ανθρωποώρες και των κρατικών υπαλλήλων και των ενδιαφερομένων πολιτών). Οι οργανικές θέσεις που θα απελευθερωθούν από αυτές τις απλούστατες διαδικασίες, θα επιτρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο τη δυνατότητα τοποθετήσεως έμπειρων στελεχών σε πραγματικά χρήσιμες θέσεις και την κατακόρυφη αύξηση των παραγωγικών του δυνατοτήτων.

Οι υψηλόβαθμες θέσεις του κρατικού μηχανισμού, πρωτίστως δε των υπουργείων, είναι απαράδεκτο να πληρώνονται κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση της χώρας με πολιτικούς που απέτυχαν να εκλεγούν βουλευτές ή με άλλα "δικά της παιδιά" άσχετα με τις θέσεις που καταλαμβάνουν. Όλα τα στελέχη αυτά θα είναι μόνιμα στη θέση τους, προερχόμενα κατά κανόνα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, γνωρίζοντας τα καθήκοντά τους και εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της διοίκησης του κράτους.

Η αξιολόγηση δομών, υποδομών και διευθυντικών στελεχών έπεται του ιεραρχικού καθορισμού της αποστολής των βασικών κρατικών λειτουργιών. Όντας μία εξόχως δυναμική και κρίσιμη διαδικασία με ελάχιστα περιθώρια σφαλμάτων, ο εκ νέου σχεδιασμός του Ελληνικού κράτους απαιτεί την απάλειψη της αλληλοεπικαλύψεως ευθυνών, όπου αυτή είναι δυνατή, και την θεώρηση και σχεδιασμό του με βάση τις σύγχρονες διοικητικές πρακτικές Σύνθετων Συστημάτων, όπου δεν είναι δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι διευθυντές των υπό σχεδιασμό κρατικών υπηρεσιών (λ.χ. των μηχανισμών καταπολεμήσεως της εσωτερικής διαφθοράς που πρακτικά απουσιάζουν παντελώς από το σύγχρονο Ελληνικό κράτος) οφείλουν, βάσει συγκεκριμένου καθηκοντολογίου, να καταθέτουν χρονοδιαγράμματα εκπληρώσεως των καθηκόντων τους και εκθέσεις κόστους/ωφελημάτων για τις θέσεις τις οποίες επιθυμούν να στελεχώσουν και να ελέγχονται βάσει αυτών. Το πολιτικά κρατικά στελέχη από την πλευρά τους, οφείλουν – εκτός των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων και εκθέσεων - να προνοούν για την εκπόνηση πιλοτικών διοικητικών προγραμμάτων ώστε να αποφεύγεται η κατασπατάληση πόρων εξ αιτίας σφαλμάτων εκτιμήσεως σε όλες τις φάσεις αυτής της σταδιακής διαδικασίας.

Το «Σχέδιο Καλλικράτης» έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμιο για την Ελληνική κοινωνία, καθώς –όντας βαθιά συγκεντρωτικό- αγνοεί την ιδιαίτερη φύση της, μια φύση που υπαγορεύεται από την



γεωγραφία και την ιστορία της χώρας μας. Ως εκ τούτου, επείγει ο εκ νέου σχεδιασμός της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με την κατανόηση, την αποδοχή και την συνδρομή των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας. Σαν βασικό στόχο αυτού του προγράμματος, ορίζουμε την πληθυσμιακή αποκέντρωση που, με τη σειρά της, καθορίζει τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία απαιτείται να εξοπλισθεί η διοικητική, πολιτική και φορολογική αποκέντρωση.

Υπογραμμίζουμε τη βαθιά πεποίθησή μας πως η συντριπτική πλειονοψηφία των Δημοσίων Υπαλλήλων επιθυμεί περισσότερο απ' όλους την αποκάθαρση της Δημόσιας Διοικήσεως από τις παθογένειές της και θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις σε αυτή, εφ' όσον φυσικά η Πολιτική Ηγεσία ασκήσει (επιτέλους) την εξουσία της δια του παραδείγματος.





## 5. Εθνική Οικονομία

Τα “κλειδιά” της οικονομικής ανάπτυξης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και η εφαρμογή ισοπεδωτικών διεθνών πρακτικών έχει αποδειχθεί οδυνηρή για πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι Έλληνες χαρακτηριζόμαστε από δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα - αποτέλεσμα της μακράιωνης ιστορίας μας και της γεωγραφίας της Πατρίδας μας. Η διαφύλαξη και η ορθολογική εκμετάλλευση της Εθνικής μας ιδιοκτησίας δεν πρόκειται να εξασφαλιστεί εάν δεν στοχεύσουμε προς ένα ελληνοκεντρικό οικονομικό πρότυπο που θα αμβλύνει αποτελεσματικά και θα εξαλείψει προοδευτικά τις οικονομικές διαστρεβλώσεις, επανεξετάζοντας κριτικά τις οικονομικές προκαταλήψεις της σημερινής εποχής και επιλέγοντας ακόμη και τη μετάβαση εθνικό νόμισμα, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την εξασφάλιση της ευημερίας του ελληνικού λαού.

Έχουμε το νόμιμο δικαίωμα και την ηθική υποχρέωση να εξασφαλίσουμε την ευημερία του Λαού μας στο σύνολό του και αρμονικά, αντίθετα προς τις πρακτικές των τελευταίων δεκαετιών που προέκριναν πάντα το συμφέρον των κομματικών “πελατειών” (και στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα) απέναντι στο κοινό συμφέρον. Σε μία εποχή που τον πρώτο λόγο έχει ο ανελέητος και καταστροφικός ανταγωνισμός μεταξύ “κοινωνικών ομάδων”, ιδεοληπτικών “κομματικών στρατών”, “οργανωμένων συμφερόντων” και “ατόμων”, η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ αντιπαραβάλλει την αρμονική συνεργασία στην οικονομική παραγωγή και τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών ωφελημάτων επί τη βάση των πραγματικών αναγκών του Ελληνικού Λαού στο σύνολό του. Ο οικονομικός ανταγωνισμός είναι θεμιτός και επιτρεπτός έως τα όρια που εξελίσσεται σε οικονομική ασυδοσία και σε άνευ όρων παράδοση των Εθνικών μας πόρων. Το Εθνικό μας συμφέρον επιβάλλει την αναζήτηση και την εφαρμογή των οικονομικών κανόνων που προσφέρουν αποδεδειγμένα στη συλλογική ευημερία των Ελλήνων.

Κεντρικός μοχλός της ανάπτυξης της χώρας θα αποτελέσει ένα εθνικό ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα (προϊόντα γης και θαλάσσης), με μέτρα στήριξης και του δευτερογενούς πολύ σημαντικού τομέα, της μεταποίησης, καθώς και της εγχώριας βιομηχανίας, με στόχο την εθνική αυτάρκεια.

Οι στρατηγικές υποδομές επικοινωνιών και παραγωγής έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, νοούνται αποκλειστικά ως δημόσιου χαρακτήρα και αποτελούν ιδιοκτησία του Ελληνικού Λαού. Όσες εξ αυτών έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες με αποικιοκρατικές συμβάσεις - απότοκα της εποχής των “μνημονίων” (ή και παλαιότερα), θα επανέλθουν υπό τον έλεγχο η/και την εποπτεία του Δημοσίου με κάθε νόμιμο μέσο. Κάθε ληστρικό προνόμιο που έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες και σε ξένα κράτη με οποιοδήποτε πρόσχημα θα καταργηθεί και η Εθνική Οικονομία θα προτυποποιηθεί εκ νέου στη βάση του δημοσίου συμφέροντος, της ισονομίας, της οικονομικής δικαιοσύνης και της υγιούς συνεργατικότητας.

Στον τραπεζικό πολύ κρίσιμο τομέα, θα συγκροτηθεί, από πλευράς δομής και στρατηγικής, ισχυρό τραπεζικό σύστημα, που να εξασφαλίζει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να υποστηρίζει την ανάπτυξη της χώρας.

Θεωρούμε πως το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, η μαζική οικονομική μετανάστευση των νέων Ελλήνων στο εξωτερικό, οι παθογένειες των υπηρεσιών κοινωνικής ωφελείας και η εκτεταμένη διαφθορά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είναι ζητήματα πρωτίστως οικονομικής φύσεως και ως τέτοια οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Η κάθε είδους ασυδοσία που εκμεταλλεύεται την οικονομική απελπισία της πλειονοψηφίας των Ελλήνων θα παταχθεί και αντί αυτής



θα ενθαρρυνθούν η υγιής επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική καινοτομία, το εμπόριο και οι διεθνείς οικονομικές συνεργασίες που αποφέρουν πάσης φύσεως Εθνικά οφέλη.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ θα συγκροτήσει άμεσα Διεθνή Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, με σκοπό να λάμψει η αλήθεια της οικονομικής μας υποδούλωσης. Κατά τον ίδιο τρόπο θα επιδιωχθεί στο ακέραιο η καταβολή στην Ελλάδα των Πολεμικών Αποζημιώσεων και του Κατοχικού Δανείου.



## 6. Διεθνείς Σχέσεις

Η επιχείρηση προβλέψεως της μελλοντικής παγκόσμιας γεωπολιτικής πραγματικότητας είναι μία εξαιρετικά τολμηρή προσπάθεια. Το μόνο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε σοβαρά, είναι η πιθανολόγηση πολλών και διαφορετικών εξελίξεων της παρούσης καταστάσεως – που κι αυτές ακόμη θα είναι σχετικά ασαφείς. Στον κόσμο των πληροφοριών και της στρατιωτικής στρατηγικής, η μοναδική υπολογίσιμη προσέγγιση είναι η τεκμηρίωση εικασιών προκειμένου να προσομοιωθούν επιχειρησιακά παίγνια, περιστρεφόμενα λ.χ. γύρω από μια Τουρκική στρατιωτική απειλή, το ξέσπασμα μίας υποκινούμενης από το εξωτερικό «πορτοκαλί επανάστασης», την ενεργοποίηση της Ισλαμικής τρομοκρατίας στο εσωτερικό της χώρας μας, τον τυχοδιωκτισμό των γειτόνων μας στα Βαλκάνια κλπ. Η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των μεγάλων και περιφερειακών δυνάμεων σε διπλωματικό επίπεδο είναι μία ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση, γι αυτό το λόγο επιβάλλεται η διπλωματική επαγρύπνηση με μοναδικό στόχο το μέγιστο δυνατό εθνικό συμφέρον.

Το σύγχρονο «πολιτικό προσωπικό» της Ελλάδας είναι υπόλογο για την επιδεικτική άγνοια/περιφρόνηση των στοιχειωδών κανόνων της γεωπολιτικής, με αποτέλεσμα να αφήνει τη χώρα διπλωματικά άοπλη κάθε φορά που ξεσπά μία κρίση, μικρή ή μεγάλη. Η Ελλάδα δεν έχει Εθνική στρατηγική στα καίρια Εθνικά Ζητήματα. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ έχει σαν άμεση προτεραιότητά της τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, συνεπικουρούμενου από την Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Στρατηγικής, στην οποία θα αναφέρονται τα κρατικά στελέχη που εμπλέκονται (ή που σχεδιάζουμε να εμπλακούν) στους τομείς της Αμιγούς, Δημόσιας, Οικονομικής, Στρατιωτικής, Πολιτιστικής και Παράλληλης Διπλωματίας. Η Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Στρατηγικής θα αποτελέσει ένα υπερκομματικό συμβουλευτικό όργανο, του οποίου η ηγεσία θα υπαχθεί απ' ευθείας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, με κύρια αποστολή του την συλλογή, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών που καταδεικνύουν και επηρεάζουν τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι εισηγήσεις της θα βασίζονται στην εκτέλεση γεωπολιτικής και γεωοικονομικής φύσεως προσομοιώσεων των άμεσων και του έμμεσων Εθνικών ενδιαφερόντων, θα είναι δηλαδή ένα εργαλείο που θα συνεισφέρει καθοριστικά στην διπλωματική ετοιμότητα της χώρας και στην πάταξη του μικρονοϊκού κομματισμού που κρατά δέσμιό του την μοίρα της Πατρίδας μας. Το νομικό καθεστώς, το οργανόγραμμα και η μέθοδος διαδοχής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να αποδυναμώνεται αποτελεσματικά η κομματική επιρροή σ' αυτό.

Η σχέση μας με τους διεθνείς οργανισμούς και η συμμετοχή μας σε αυτούς θα χαρακτηρίζεται από μια συμμετοχική μεν διάθεση αλλά όχι αγκυλωτική, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το μέγιστο δυνατό εθνικό συμφέρον, την ευημερία του ελληνικού λαού και την αποφυγή διακύβευσης των διαχρονικών αξιών του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.

Η Ελληνική Διπλωματία έχει επιπλέον χρέος να απασχοληθεί δημιουργικά με την καλλιέργεια φιλικών διεθνών σχέσεων στο σύνολο των τομέων που την αφορούν, εμπλέκοντας ενεργά τους Έλληνες της Διασποράς, τα κράτη και τα επιχειρηματικά σχήματα με τα οποία μοιραζόμαστε κοινά συμφέροντα, και τους λαούς με τους οποίους υφίσταται ιστορικός αμοιβαίος σεβασμός και κοινός τόπος συνεννοήσεως και αναπτύξεως αμοιβαία επωφελών συνεργασιών. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ σχεδιάζει τον θεσμικό προσανατολισμό του Υπουργείου των Εξωτερικών προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η Εθνική μας Διπλωματία να καταστεί όσο το δυνατόν ανεξάρτητη από τις αλλαγές της πολιτικής ηγεσίας και να προσανατολιστεί αποτελεσματικά προς την Εθνική υπερκομματική της αποστολή.